

Για τα μάτια tous και μόνο

Κάθονταν, ανάμεσά τους κι εγώ, σε κεντητές μαξιλάρες, έργα των κοριτσιών του συλλόγου μας. Σάββατο, του Δεκεμβρίου 21, στην οδό Κολοκοτρώνη του Πειραιά, τόπο συνάντησης των συμπατριωτών μου από τη Νεάπολη Λακωνίας. Κρύο το πρωινό, μα οι κοπέλες είχαν δημιουργήσει ατμόσφαιρα γηλυκιά σαν φάτνη. Πήγα καλεσμένη για να μιλήσω με τα παιδιά που ζουν στον Πειραιά, να μου μιλήσουν, να επαναθέψουμε μαζί ιστορίες από το Μέγα Θαύμα, να το υμνήσουμε. Τα παιδιά ήταν ήσυχα και αγαθά σαν tous αρνούς στη νύχτα τη μαγική. Πήγα βεβαίως με χαρά, αλλά όταν αποχαιρετιστήκαμε, από τη συγκίνηση, την ακτινοβολία των ματιών τους, τον ήπιο που είχε εισδύσει μες στην αίθουσα, ένας ήπιος που θύμιζε το Αστέρι που φώτισε δρόμους, βουνά και πολιτείες –και ακόμη φωτίζει– από τα λόγια τους, ένιωθα πως είχα αποκτήσει φτερά.

Μου συμβαίνει όταν συναντιέμαι με παιδιά· σε σχολεία, σε συλλόγους, σε βιβλιοθήκες: αισθάνομαι μέρος ενός θαύματος. Και δεν είναι ακατανότα τα φτερά που μου φυτρώνουν: φωτίζομαι από τα μάτια τους, γηλυκαίνομαι από την εμπιστοσύνη τους, θαμπώνομαι από τα μαργαριτάρια του γέλιου τους.

Στην ιστορία με τη μικρή Σάρα, που έπεσε στην ποδιά της Πλαναγιάς νομίζοντας πως ήταν η χαμένη μάνα της, είδα τα ρείκη τους να τρεμουλίζουν. Σε αυτήν με τον Τέαρτο Μάγο που ξεκίνησε για την Προσκύνηση, αλλά συνάντησε τόσο πόνο που έπρεπε να ανακουφίσει, ώστε πέρασαν τριάντα τρία χρόνια ώς να φτάσει κι ώς να αντικρίσει Εκείνον στο σταυρό, τα μάτια τους έλιαμψαν. Οτι ο Κούνελος πρόσφερε τα υπάρχοντά του στους αναγκεμένους το βρήκαν φυσικό.

«Γιαγιά, πώς είσαι έτσι;» μου είπε η μία από τις εγγονούλες μου στην επιστροφή. «Τα μάτια tous», σκέφτηκα. «Για τα μάτια tous μπορώ να ονειρεύομαι ακόμη. Γι' αυτά ξυπνώ και μπορώ να περιμένω – παρ' όλα όσα μας ταίλανίζουν και μας πτοούν. Για τα μάτια tous και μόνο φτιάχνω ευτυχισμένες ιστορίες. Γι' αυτά τα μάτια παραμένω στην πρώτη γραμμή. Και προσδοκώ».