

Το Β3 συναντά τη συγγραφέα Ελένη Σαραντίτη



Την Τρίτη στις 31 Μαρτίου το τμήμα μας, το Β3, είχε την χαρά να γνωρίσει τη συγγραφέα κυρία **Ελένη Σαραντίτη** μέσω του προγράμματος φιλιαναγνωσίας του **ιδρύματος Αικατερίνη Λασκαρίδη**. Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται η ευκαιρία σε παιδιά όπως εμείς να συναντήσουμε τον αγαπημένο μας συγγραφέα και να συζητήσουμε μαζί του για τα βιβλία του και για πολλά άλλα θέματα που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η όξυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών, ο εμπλουτισμός της φαντασίας και της εφευρετικότητάς τους και η ανάπτυξη της αισθητικής τους καλλιέργειας. Η αλήθεια είναι ότι η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης ενισχύει τις ικανότητές μας στην κατανόηση κειμένων, στην διατύπωση απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας στη συγκρότηση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής προσωπικότητας.



Ο λόγος που επιλέξαμε την κυρία Σαραντίτη είναι γιατί διαβάσαμε δύο υπέροχα βιβλία της, το «Κάποτε ο κυνηγός» και το «Οι καλεσμένοι των Χριστουγέννων», που μας κίνησαν έντονα το ενδιαφέρον και μας έκαναν να θελήσουμε να μιλήσουμε με τη συγγραφέα από κοντά.

Η κυρία Σαραντίτη κατάφερε με τον τρόπο της να κάνει εμένα και τους συμμαθητές μου να αγαπήσουμε τα βιβλία, μιας και μας έκανε να καταλάβουμε ότι το διάβασμα διευρύνει την φαντασία μας και ταυτόχρονα βοηθάει στην βελτίωση του τρόπου σκέψης και εξωτερίκευσης γραπτά και προφορικά, αλλά και να σκεφτούμε σοβαρά το ενδεχόμενο της συγγραφής ενός βιβλίου ή ενός διηγήματος στο μέλλον.

Φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις από το ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διδαχτήκαμε πολλά, είδαμε με διαφορετική ματιά τον κόσμο των βιβλίων και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε μια από τις αγαπημένες μας συγγραφείς. Ελπίζουμε να μας ξαναδοθεί σύντομα η δυνατότητα να μιλήσουμε με την κυρία Σαραντίτη.

κείμενο : **Βιβή Αργυράκου**

φωτογραφίες : **Ζέφη Λαβούτα**