



Από την Συγγραφέα Ελένη Σαραντίτη

Ο Ιωάννης Παλαιολόγος
-ο μεγάλος αδελφός του Κωνσταντίου- στην πομπή των Μάγων, όπως ονόμασε την τοιχογραφία του ο Benozzo Gozzoli στο παρεκκλήσι των Μεδίκων στην Φλωρεντία. (Φώτο 2).

Πολλοί μελετητές αναγνωρίζουν επίσης στην τοιχογραφία τον γέροντα τότε φιλόσοφο Πλήθωνα Γεμιστό, τον Βησσαρίωνα και άλλους Βυζαντινούς λόγιους που συνόδευ-

αντιμετωπίσουν μαζί τον εξ ανατολών κίνδυνο των Οθωμανών. Ανάμεσα στα πρόσωπα στην τοιχογραφία είναι ο Πατριάρχης Ιωσήφ Β', καθάλλα σε ένα γαϊδουράκι. Ανθενωτικός ο Πατριάρχης δεν επέστρεψε ποτέ στην Πόλη. Πέθανε εκεί και είναι θαμένος στην Santa Maria Novella.

Ο Γκιγιώμ Ντυφαί, ήταν ήδη διάσημος αυλικός συνθέτης και 42 χρονών, όταν έφτασε στην Φλωρεντία το 1439 ο Ιωάννης Παλαιολόγος, με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Κωνσταντινούπολης, για να ζητήσουν βοήθεια λόγω του οθωμανικού κινδύνου που ήδη άρχισε να τους κυκλώνει. Οι Βυζαντινοί, στα στενάχωρα αυτά πλαίσια, αποδέχτηκαν την απαίτηση του Πάπα να συζητήσουν την ένωση των εκκλησιών,

Λατινικής και Ορθόδοξης, κάτιο που θα ενδυνάμωνε την παραπαίουσα Βασιλεύουσα. Ανάμεσα στις μεγάλες αυτές προσωπικότητες ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, ο Βησσαρίων, ο Γεώργιος Σχολάριος, ο Μάρκος ο Ευγενικός και ο Πατριάρχης Ιωσήφ. Στην αυλή των Μεδίκων (που φιλοξένησε τους Έλληνες) την ίδια περίοδο φιλοξενήθηκε επίσης ο Γκιγιώμ Ντυφαί και είναι σχεδόν βέβαιο πως οι Έλληνες άπόλαυσαν την μουσική του και την παρέα



Ο Μωάμεθ Β' μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη από την πύλη του Χαρίσιου

του σε πολλά δείπνα των Μεδίκων !!

Μετά την πτώση της Πόλης μόνο ο Ντυφαί (λόγω ίσως της γνωριμίας του με τους Έλληνες Σοφούς) έγραψε ένα μοιρολόι, ένα θρήνο (lamento), και σκηνοθέτησε μια παράσταση - πομπή - δρώμενο μέσα στους δρόμους της πόλης όπου έβαλε μια μαυροφορεμένη γυναίκα αλυσοδεμένη (η Κωνσταντινούπολη), να στέκεται όρθια και να θρηνεί στην πλάτη ενός ελέφαντα !!!

Ακούστε τον θρήνο της Κωνσταντινούπολης που έγραψε αμέσως μετά την Άλωση ο Γκιγιώμ Ντυφαί, (Guillaume Dufay 1397-1474): <http://youtu.be/ky9ovtBLAFw>



Μια τοιχογραφία που αναπαριστά την πομπή εισόδου των Βυζαντινών Ελλήνων στην Φλωρεντία το 1438-9 για να συζητήσουν με τον Πάπα την ένωση των εκκλησιών ώστε να

σαν τον Αυτοκράτορα, όπως

Μωσαϊκό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ
Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη.

Εάλω η Πόλις.

Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της βυζαντινής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο **Κωνσταντίνος ΙΑ'** Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο **Μωάμεθ Β'**. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 (Ιουλιανό ημερολόγιο). Όταν τελικά η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, η υπερχιλιετής Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει.

Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες, σκιά της παλιάς Αυτοκρατορίας. Η Άλωση του 1204 από τους Σταυροφόρους και αργότερα, μετά την επανάκτησή της το 1261, οι πολιτικές και θρησκευτικές έριδες, η αδυναμία βοήθειας από την Δύση, η άσχημη οικονομική κατάσταση και η φυγή ανθρώπινου δυναμικού, οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και συρρίκνωση. Η κατάληψη της Καλλίπολης το 1354 από τους Οθωμανούς, η οποία έφερε ορδές φανατικών μουσουλμάνων πολεμιστών στην Ευρώπη, σταδιακά κύκλωσε εδαφικά το Βυζάντιο, το οποίο έγινε το 1373 φόρου υποτελής στον Οθωμανό σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε ως φυσικό αποτέλεσμα και της αδιάκοπης επέκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη περιοχή. Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα άνισες υπέρ των Τούρκων, σε σημείο που να μνημονεύεται από τις πη-

Επακόλουθα της Άλωσης

Η Ορθόδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έ-



παψε πια να υφίσταται και στη θέση της ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε η Μωαμεθανική Οθωμανική Αυτοκρατορία, της οποίας η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από την Αδριανούπολη στην Κωνσταντινούπολη που ονομάστηκε από τους Τούρκους Ισταμπούλ (από τη φράση εις την πόλιν) και παρέμεινε έδρα του κράτους ως την οριστική κατάλυση του το 1922.

Το 1456 ο **Μωάμεθ Β'** απέσπασε από τους Φράγκους την Αθήνα και λίγο αργότερα υπέταξε όλες τις ελληνικές περιοχές, όπως και την Πελοπόννησο. Ο Παρθενώνας, που τότε ήταν εκκλησία της Θεοτόκου, μετατράπηκε με διαταγή του ίδιου σε τζαμί. Το 1461, η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας περιήλθε στην εξουσία των Οθωμανών. Την ίδια χρονιά καταλήφθηκαν και τα τελευταία υπολείμματα του Δεσποτάτου της Ηπείρου.

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης σηματοδότησε την έναρξη της Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα.